

Het Avondmaalsbord hangt boven de zuidelijke galerij, te bereiken via de midden-trap. Het dateert uit 1614. Het bord heeft de opbouw van een classicistisch raam met rolwerkvliegels en een opzetstuk (bovenstuk). Op het middenveld staan de woorden, waarmee Jezus het Avondmaal heeft ingesteld. Ze komen uit de brief van de apostel Paulus aan de kerk in Corinthe (1 Corinthe 11:22).

Op de fries boven en onder het middenraam staan citaten uit hetzelfde bijbelgedeelte. Op het onderste fries één specifieke tekst: 'Soo Dan Wie Dit Broot Eet oft Desen Drijnckbeker Des Heeren onweerdich drinckt Die is schuldich Des Lichams ende bloedts Des Heeren'. De vleugels zijn beschilderd.

Het bord wordt bekroond met een opzetstuk, waarin het wapen van de stad Schoonhoven staat. Helemaal bovenop is een mand met appels afgebeeld.

