

Het koor is een zogenoemd hallenkoor, bestaande uit een hoofdkoor en twee zijkoren. De lengte is ongeveer 21 meter en de breedte 24 meter. Het koor is het meest oorspronkelijke gedeelte van de kerk. Voor de Reformatie (1572) stond hier het hoofdaltaar, gewijd aan St. Bartholomeus. Uit bronnen van de Bisschoppelijke Clerezij, is achterhaald dat er meerdere altaren waren. Vaak werden deze altaren gesticht door ambachtsgilden en geestelijke broederschappen.

Ten noorden van het koor bevindt zich een kapel, die nu als zijingang dienstdoet. Hier zal ongetwijfeld één van de altaren gestaan hebben. De kapel wordt gedekt door een stenen kruisgewelf. Aan de draagsteentjes onder aan de ribben is te zien, dat deze kapel van oude datum is.

Aan de zuidkant van het koor is de ingang (poortje) tot de consistorie. In 1566 werd hier een sacristie gebouwd (bewaarplaats voor onder andere de kleden van de pastoor). In de tijd voor de Reformatie was dit poortje de plek voor de pastoor om snel zijn woning te bereiken. In 1777 werd deze ruimte vervangen door de huidige consistoriekamer. Deze was bestemd voor het bestuur van de kerk (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters). In de consistorie hangen portretten van personen, die hier predikant waren.

